



Månadens medlem



Elisabeth Morand-Löfving

Jag tog studenten från Laguska skolan 1950. Jag hade tyckt mycket om att läsa och om somrarna i Noux satt jag ofta ute i skogen vid en mossig sten och läste. Kl. 3 på eftermiddagen kom Mamma med kaffe åt mig. Så bortskämda var vi barn. Men Mamma resonerade som så att "Mina flickor vill läsa, låt dem läsa." I enlighet med detta blev jag bibliotekarie och trivdes väl med omgivningen på biblioteken, med böcker och en sympatisk personal.

Berätta om ditt intresse för litteratur.

I skolan uppmuntrades vi till läsning av vår rektor Karin Allardt Ekelund som bjöd in författare. Där var bl.a. Oscar Parland som talade om rysk litteratur och efter det lästa jag mycket ryskt.

Berätta lite om ditt eget skrivande.

Med mitt skrivers gick det trögt i portgången. Jag hade svårt att skriva uppsats i skolan och sändes till psykologer. De hjälpte mig inte mycket. Men sedan tog vår släkting folkskollärarinnan Lilli Forss-Nordström itu med mig och kunde inspirera mig att skriva och jag fick laudatur i uppsats i studentskrivningen. Jag tyckte om att skriva brev och utgjuta mig för vänner och bekanta. Sent började jag skriva artiklar av olika slag och mycket sent skrev jag några böcker, ett par stycken mycket korta. En liten bok om Lintula kloster inspirerades jag till p.g.a. besök där.

Berätta om ditt läsande.

Genom de studieämnen jag valt, allmän historia och romansk filologi, kom jag att läsa mycket faktalitteratur. Fransk diktning har dock intresserat mig och i samband med klosterbesöken har jag fördjupat mig i Tito Collianders verk. I nästan hela mitt liv har jag tyckt om att läsa språk.

Vad skriver du på just nu?

Jag har drömt om att skriva något mera personligt genom de svårigheter jag haft. Jag skulle vilja skriva om en de spanska teologer på 1500-talet (som tog indiankulturen i försvar) och parallellt med det skulle jag tala om de problem jag mött under forskningen. En bok om boken med andra ord. Men jag är redan 91 så man vet inte om det projektet blir av.

Berätta om ditt intresse för historia och släktforskning.

Släktforskning har jag sysslat med när jag känt mig ensam. Det intresserade mig att farfars far och farfar var finländska officerare i ryska kejsarliga armén. Farfar gifte sig i Polen med en fransyska som var guvernant där. Hennes släkt har jag forskat i på ett stipendium och det var mycket givande. Historia har jag intresserat mig för sedan skoltiden.

Mina sociala plattformar:

Inga

Januari - Lars Leden som [pdf](#)
Februari - Daniela Ikäheimo som [pdf](#)
Mars - Minkki Huldén som [pdf](#)
April - Stefan Lindqvist som [pdf](#)
Maj - Iris Backlund som [pdf](#)
Juni - Agneta von Essen [pdf](#)
Juli - Martin Westman [pdf](#)
Augusti - Petra Österman [pdf](#)
September - Solveig Eriksson [pdf](#)
Oktober - Gerd-Peter Löcke [pdf](#)

Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande.

