

Junimånadens medlem



Agneta von Essen

Jag är född (för längesen) i Tölö, har bott på olika ställen men numera sedan 20 år tillbaka bor jag i kvarteret intill födelseplatsen på Tölögatan. Studerade modersmål och franska på Uni och blev lärare. Så övergick jag till skoladministrationen för resten av arbetstiden. Vid pensionen var jag chef för den svenska utbildningen i Helsingfors.

Bild: Agneta von Essen

Berätta om ditt intresse för litteratur.

Litteratur är det viktigaste för mig. Ända sedan barndomen har jag läst mycket och skrivit en massa. På eget förlag har jag gett ut 12 böcker och de har blivit väl bemötta.

Berätta lite om ditt eget skrivande.

Jag har alltid skrivit utan att fundera på det. Berättelser, anteckningar. Något varje dag. När coronapandemin slog till kom min senaste bok ut. Hade hittat ett bortglömt manus från 70-talet som jag först nu fixade färdigt och lät trycka.

Berätta om ditt läsande.

Jag läser massor, ingen dag eller kväll utan en bok i handen.

Vad skriver du på just nu?

Just nu har jag skrivit mindre än förr pga. coronaeländet. En kort novell blev nyss färdig, det är allt.

Vi har sett dina vackra konstverk gjorda av böcker. Hur fick du den idén?

Att vika eller klippa böcker, reklamblad till vackra prydnader är lugnande och känns meningsfullt. Vill minnas att jag såg dem i ett fönster för länge sen. Den här origamin rekommenderas! Dåliga böcker, färggranna pappersreklamer får ett värdigt slut och bränns lätt då de tjänat ut!



Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande.